

Prachtig speel- en ontmoetingsplein in Huis de Geer



Het nieuwe speel- en ontmoetingsplein op het grasveld aan de Dr. Schaepmanstraat in Huis de Geer.

vertelde mij dat dat er wel aan zit te komen. Jammer genoeg regent het deze zomer vaak en dat nodigt niet uit om gezellig op de ontmoetingsplek bij elkaar te zitten. Maar die regen is nu voor de kruidentuin wel een uitkomst.

Kom ook kijken!

Hopelijk ben je na het lezen van dit artikel ook nieuwsgierig geworden naar het resultaat van dit wijkbewonersinitiatief. Kom, kijk en bewonder! Neem kinderen en kleinkinderen mee naar de speeltuin en sloof je eens uit op de fitnessapparaten. Of schuif aan tafel aan voor een leuk gesprek met andere wijkbewoners.

Door Frits van Ginkel

De zon schijnt, dus ga ik eens kijken hoe het staat met het nieuwe speel- en ontmoetingsplein op het grasveld aan de Dr. Schaepmanstraat in Huis de Geer. In de vorige Wijkkrant kon je hiervan al een getekende impressie zien. Ik heb een afspraak met buurtbewoner Rob Delissen die bij het ontwerp betrokken was. Als ik het plein opfiets, zie ik al een groepje buurtbewoners gezellig aan een tafel op het grasveld zitten. Tot mijn verrassing zit er ook een jongedame, Basma Addi, bij. Zij blijkt zeer actief geweest te zijn bij het ontwerpproces en is nog steeds actief. Daar wil ik wel eens meer van weten en Basma wil graag aan dit gesprek meedoen.

De wensboom

Rob vertelt: "De buurtbewoners vonden het jammer dat het grote grasveld wel groen was maar verder geen meerwaarde had. In de winter was er plek voor een grote kerstboom met verlichting en versiering en bijvoorbeeld een tent voor de midwinterlichtjesavond. Maar de buurt had meer behoefte

aan een speeltuin en een gezellige ontmoetingsplek het hele jaar door." Joke Buis was destijds in eerste instantie als buurtbewoonster degene die haar schouders eronder zette en daarbij kreeg ze volop steun van onze wijkmanager Shida Versteeg. Zoals ieder jaar stond er ook in de Kersttijd van 2019 een grote kerstboom op het grasveld, nieuw was de mogelijkheid om een wens in deze boom te hangen.

Van wens tot ontwerp

Als wijkbewoner en redacteur van de Wijkkrant viel het mij toen al op dat er behalve speeltoestellen ook vaak trimtoestellen als wens waren opgeschreven. En die wens is, met een klein trimstraatje, gerealiseerd. Basma vertelt enthousiast: "De gemeente vroeg ook de kinderen om hun wensen kenbaar te maken. Ze kregen een boekje met allerlei speelvoorbeelden zoals hoge glijbanen, een kabelbaan en schommels." Rob schonk veel aandacht aan het realiseren van onder meer de kruidentuin en de jeu de boules-baan. Basma heeft daar

na met een stel meiden uit de buurt aan de bewoners rondom het plein gevraagd wat zij ervan vonden en die wensen kwamen daarna bij Shida terecht. De gemeente werkte alles uit en maakte er een mooie tekening van die we in de vorige Wijkkrant afdrukten. Alleen duurde het door corona nog ruim een jaar voordat de aannemer aan de slag kon. Dat was voor Basma en de andere buurtkinderen een grote teleurstelling, maar dat zijn ze inmiddels alweer vergeten.

Hoe is het nu geworden?

In werkelijkheid ziet het er allemaal nog mooier uit dan op de tekening. Niet alle wensen konden worden gerealiseerd, zoals een kabelbaan en boomhut. Maar zoals op de foto te zien is, valt er genoeg te doen op het activiteitenplein. Er is goed nagedacht over meervoudig gebruik: het pad dwars door het plein is ook geschikt als jeu de boules-baan en voor de afscheiding van de kruidentuintjes zijn stoeptegels uit het oorspronkelijke wandelpad gebruikt. Op de ontmoetingsplek komt nog

een gedeeltelijk natuurlijke overkapping van druivenranken, daaronder kun je straks lekker in de schaduw zitten. En als de druiven rijp zijn kun je ze lekker met elkaar opeten. Bewoners hebben op de ontmoetingsplek een tafel met banken neergezet, Rob wist twee van die sets goedkoop op Marktplaats te scoren. De tweede staat op het gras onder de bomen. Hangplek voor ouderen?

De kruidentuin

Voor de inrichting en het onderhoud van de kruidentuin krijgen kinderen en volwassenen ondersteuning vanuit het Natuurkwartier Nieuwegein, binnen het project 'Groen doet goed'. Basma laat mij enthousiast zien dat zij al verschillende zakjes met zaad heeft die zij met haar vader gaat zaaien. Er zijn al kruidenplanten en natuurlijk ook munt, voor heerlijke thee, geplant. Daar kunnen de buurtbewoners straks mooi gebruik van maken. Voor het water geven van de planten moet je nu nog met een gietier de straat oversteken want een watertappunt ontbreekt nog. Shida



Basma en Rob praten over zaaiplan kruidentuin.

Advertentie(s)

Tandartspraktijk Zuilenstein

Tandarts G.A. Youssef

- Kwaliteit, professionele en totale tandheelkunde.
- Esthetische behandelingen.
- Mondhygiëne.
- Angst begeleiding.

Nieuwe patiënten zijn welkom
Behandeling volgens afspraak



Carillonlaan 15
3438 RC Nieuwegein
Tel/fax 030-6049005
g.youssef@hetnet.nl

Specialisten voor oude maatjes

Dieren worden veel sneller ouder dan wij. Maar ze laten niet zien als ze ergens last van hebben. Ouderdomsgebreken blijven daarom lang verborgen. Wilt u uw oude vriend lang gezond houden? Kom dan eens langs voor een controle.

Wij nemen graag de tijd voor een goed advies.

DIERENKLINIEK

Hugen

www.dierenkliniekhugen.nl • Nederhoeve 20A Nieuwegein • tel. (030) 60 55 747



Ik was meteen verkocht toen ik Luna zag

Joke Smit

Zoals het leven je vaak genoeg op plekken brengt die je vooraf niet had voorzien, heb je het gros van de aardbewoners dat je tegen het lijf loopt daar niet op uitgekozen. Andersom beïnvloedt menig sterveling jouw handel en wandel, ben je genetisch gezien onlosmakelijk verbonden met je ouders, maar bepaal je gelukkig zélf wie zich tot je vriendenkring mogen rekenen.



Tot zaterdag 15 mei had ik nog nooit van Joke Smit gehoord, maar dankzij een onoplettende werkvoorbereider belandde ze op mijn levenspad. Op die dag trof ik tussen mijn post een flinke bundel aan die bestemd bleek voor het Utrechtse naar Joke vernoemde plein. Naar de klant toe vond ik het ongepast dat deze nog minimaal drie dagen op de post moest wachten en zo liep ik een etmaal later voor de eerste keer brievenbussen in de Domstad te bedienen. Joke stond aan de wieg van de tweede feministische golf in Nederland. Als huisman pur sang had ik ongetwijfeld een goede kans gemaakt tot haar vriendenkring toe te mogen treden. Of mijn onbetaalde werktijd op deze zondagmiddag daartoe een extra aanleiding was geweest, daar kon ik mij moeilijk een voorstelling van maken, de nabijgelegen Stadschouwburg ten spijt.

Door Hylco J. Tamminga

Pluto in de wijk



Ik heb al jaren katten, eerst twee rode katers, daarna een witte poes en nu een zwarte dame, ze heet Luna. Ik zou niet anders willen want ik vind katten gezellig, eigenzinnig en fijn om te aaien. Wat was ik de afgelopen periode blij met mijn kat, toch iets levends om aan te raken en te knuffelen zonder angst voor besmetting met het coronavirus. Ze toont veel genegenheid en vindt het steeds fijner om uitgebreid geaaid te worden. Ik vond haar op de site van de dierenasiels waar ik zocht naar een geschikt poezenbeest. Ze was al eerder ergens anders geplaatst maar dat ging niet goed. Ik vond het dus best spannend of het bij mij wel zou lukken en gelukkig was dat zo. Ik was meteen verkocht toen ik haar zag. Ik heb gemerkt dat elk van mijn katten een eigen persoonlijkheid heeft. Ik vind

ze lief en gezellig en ze zorgen voor een stukje leven in huis. Luna miauwde bijna niet toen ze bij me kwam maar nu 'praat' ze de hele dag terug. Ik heb haar Luna genoemd, in het asiel was haar naam Lulu maar dat vond ik geen leuke naam. Omdat ze gitzwart is, vind ik de naam Luna (maan) erg mooi. De maan is tenslotte soms ook pikzwart.

Goed opgevoed

Luna komt altijd als ze in de buurt is en ik haar roep, of als ik knisper met de verpakking van haar favoriete snack. Ze weet wat ze wel en niet mag en ze is gelukkig door haar vorige baas goed opgevoed, ze zal bijvoorbeeld nooit op het aanrecht springen. Als ik haar kwijt ben tijdens het wandelen en ik roep haar naam, dan komt ze altijd aanhuppelen. Luna herkent mijn stem en ook haar naam,

ik vind dat nog steeds heel bijzonder. Ze weet heel goed het verschil tussen bezoek en mij. Ze slaapt soms bij mij op bed in haar mandje. Maar ze ligt ook vaak op de bank of buiten in de tuin op het ligbed. Het liefst ligt ze dichtbij me maar ze heeft er een hekel aan als ik beweeg in mijn slaap en dan is ze snel weg. Luna doet haar behoefte het liefst buiten. Ze heeft wel een kattenbak maar die gebruikt ze niet. Ik denk dat dat komt omdat ze een tijd gezworven heeft voordat ze met een gebroken pootje werd binnengebracht in het asiel. Een kat kan wel twintig jaar oud worden maar dat heb ik nog niet meegemaakt met mijn eigen kat.

Leuke anekdote

Ik ga elke dag wandelen met Luna, ze vindt dat superleuk. Als ik mijn rollator pak en haar roep, is ze direct in voor een wandeling. Ze loopt graag met me mee en ik ken veel hondenbezitters, regelmatige wandelaars en buurtgenoten. Als ze Luna niet meteen zien, vragen ze vaak: "Waar is Luna?". Veel mensen kennen haar naam omdat ik Luna vaak roep tijdens de wandeling als ik haar niet zie. Als ik even blijf staan om met iemand een praatje te maken dan blijft ze keurig wachten. Ik denk dat ze in een vorig leven een hondje geweest is. Het grappige is dat mijn vorige kat ook altijd mee wilde als ik ging wandelen. Ze lopen los mee en omdat ze de buurt goed kennen voelt dat ook veilig. Tijdens de lockdown was wandelen met haar mijn enige buitenactiviteit.

Door Vera de Jong

Hondenpoep

Tijdens mijn avondwandeling met hond Panda kwam ik redactielid Peer van Halderen tegen. Ik vertelde hem dat ik van iemand een compliment had gekregen omdat ik de hondenpoep netjes opruimde. Mijn reactie was dat het eigenlijk moet opvallen als iemand met zijn hond dat niet zou doen. Het zette mij wel aan het denken om hier iets mee te doen voor onze Wijkkrant en daarom maakte ik namens Panda dit rijmpje:

*Mijn baas kreeg een compliment
Van iemand die hem niet kent.
Want ik had als hond gezegd
Iets moois, 'geluk', neergelegd.
Mijn baas ruimde het keurig op,
Iemand vond dat toch wel top.
Het poepzakje ging met gemak
In de ervoor bestemde afvalbak.
M'n baas zei: als iedereen dit doet
Dan valt het niet meer op, zo goed.
Een kleine moeite, het is zo klaar,
Deden alle hondenbaasjes dit maar!*



Door Johàn

Colofon

Deze Wijkkrant verschijnt vier keer per jaar en bevat persoonlijk nieuws en nieuws dat interessant is voor alle bewoners van en betrokkenen bij de wijken Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve. Alle Wijkkranten zijn digitaal te lezen op www.wijzijnelkaarsburen.nl.

Schrijf ook mee!

Wil jij ook eens een stukje voor de Wijkkrant maken? Je eigen bericht en foto in deze krant? Heb je nieuwtjes, ideeën, tips of

Wijkkrant
Prachtig speel- en ontmoetingsplein in Huis de Geer

Tandartspraktijk Zuilenstein
Tandarts G.A. Yessens

Specialisten voor oude maatjes
Hugon

agendapunten uit je straat, buurt of wijk? Stuur dan een mail naar redactie@wijzijnelkaarsburen.nl. Ben je niet zo'n schrijver en wil je tips of advies over je bericht? Overleg dan gerust even met de redactie. De volgende Wijkkrant verschijnt begin januari 2022. Jouw nieuws ook in die editie? Stuur het dan uiterlijk 27 november naar de redactie.

Oplage van 4.000 exemplaren.
Redactie: Frits van Ginkel | Peer van Halderen | Joke Kanis.
Advertentiebeheer: Henk Vink.
Vormgeving: Jack of all Trades,

Marion Vegter.

Contact:
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl
of telefonisch: 06 175 64 000.
Postadres: Redactie Wijkkrant,
Diepenbrocklaan 145,
3438 XZ Nieuwegein.

De redactie kan besluiten om bijdragen te redigeren of niet te plaatsen om welke reden dan ook. Een mening weergegeven in een artikel of advertentie is niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

Advertentie(s)



VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd betaalbaar veelzijdig

T | 030 - 205 4444
E | info@verhuisbedrijfutrecht.nl
W | verhuisbedrijfutrecht.nl

**PROFESSIONEEL
VERHUZEN
HOEFT NIET DUUR
TE ZIJN.**

**Dezelfde spierballen
en materialen,
maar veel
voordeliger!**



Ik had het lef om van mijn hobby mijn beroep te maken!



Rita Vermeulen woont in Zuilenstein, ze is een vrouw met veel talenten en een flinke dosis daadkracht. Ze is onder andere betrokken bij de ontwikkeling van Cultuurcentrum De Partner (Nedereindseweg). Redactielid Peer van Halderen sprak met haar in een poging te achterhalen wat haar drijfveren zijn.

Geen voorstelling zonder publiek

Rita werd in 1954 in Utrecht geboren. Ze studeerde er Nederlands en theaterwetenschappen. Ze vertelt: "Ik vond theaterwetenschappen zo leuk om te doen! En ik kreeg de kans om van mijn hobby mijn vak te maken. Theater is live, alles is echt, inclusief de toeschouwers. Daarom is corona een lastige tijd. Er kan eigenlijk geen voorstelling zijn zonder publiek. De samenwerking tussen publiek en acteurs is geweldig. Het publiek is bereid te doen alsof het er niet is en maakt daarmee mogelijk dat de acteurs hun rol spelen. Op het podium doen de acteurs alsof en in de zaal wordt echt gehuild. Dat is toch bijzonder?"

Leren ging mij gemakkelijk af

Na mijn afstuderen ben ik eerst aan de Universiteit gaan werken, maar omdat ik daar geen vaste aanstelling kreeg, ging ik elders werk zoeken. Volwasseneducatie, begeleiden van werkzoekenden, dat was de not-for-profitsector. Intussen leerde ik verder voor opleiden in bedrijven en maakte de overstap naar zelfstandig ondernemerschap binnen een trainings-

was even zoeken maar uiteindelijk vonden we in Zuilenstein een huis dat alles had. We wonen daar met veel plezier, onze burens verwelkomden ons met een schaalje oliebolletjes en we kregen kerstkaartjes met 'welkom' erop. Het is mooi groen om ons heen en het is heerlijk om hier te wandelen. Wat me meteen brengt op een volgend punt: ik vind het erg jammer dat de bestaande wandelroutes stokken op autoverkeer. Dat geldt ook voor schoollooproutes. Waarom op de doorgaande looproutes niet standaard een zebraad? Nu krijgen auto's haast overal voorrang en dat zou best anders kunnen. Zebraaden zijn in andere landen veel meer gemeengoed dan hier en het werkt daar prima! Het kan echt, het is een kwestie van willen. Maak het allemaal beter zichtbaar, dan wordt het voor iedereen veel comfortabeler. Laten we de leukste stad voor kinderen worden, dan zijn we ook de leukste stad voor mensen in een rolstoel, voor jonge ouders met kinderwagens, voor gezelligheidswandelaars en voor ouderen, want die moeten allemaal oversteken.

Vrijwilligerswerk in De Partner

Graag wilde ik me inzetten voor een plek voor jongeren en muziek in Nieuwegein. Vanaf 2010 heb ik samen met een groep jongeren en een aantal adviseurs een plek gezocht waar ze zelfstandig en zelfsturend iets moois konden maken. Al in de opbouwfase konden we terecht

in het pand aan de Nedereindseweg: voorheen Time Out en later de Feniks. We kwamen elke week bij elkaar en hielden als groep elkaar op de been. Na ongeveer tweeënhalf jaar konden de jongeren hier anti-kraak in, dat was erg bemoedigend. Het was een geschikt pand omdat het gebouwd is om geluid in te maken: als de deuren dicht zijn komt er geen geluid naar buiten. We kregen in 2015 het hele pand ter beschikking met een huurcontract. We betalen een bescheiden huur, maar wel alle onderhoudskosten, dat is een echte uitdaging. Stichting de Partner heeft geen structurele subsidie. We verhuren ruimtes in het pand en van de opbrengsten moeten we het dan onderhouden. Met de gemeente hebben we een onderhoudsniveau afgesproken en zij heeft geen andere plannen voor dit gebouw. De coronacrisis hakt erin, omdat feestjesverhuur al anderhalf jaar niet mogelijk is. Maar de Partner gaat deze crisis zeker overleven en dat is mede dankzij incidentele coronasteun van de gemeente.

Kunst en cultuur

We veranderden de naam van het gebouw: The Pit heette het deel voor de jongeren, de Partner werd het andere deel. Want we zagen onszelf als partner voor de jongeren en partner voor de gemeente, dus dat leek een logische naam. We zijn een centrum voor kunst en cultuur. 'Uit in de buurt' is onze slogan. We bieden activiteiten die het mensen makkelijk maken om

iets te beleven en in de loop van de tijd hebben we een palet ontwikkeld voor onze stad en haar inwoners. Film op de donderdagmiddag, dans, muziek, Zie je zondag! We bieden ook graag verteltheater, toneel en lichtklassieke muziek. En voor literatuur hebben we de wekelijkse boekenruil met een aanbod van honderden boeken. Voor en met tieners -12 t/m 15 jaar organiseren we Teenage Dance The Glow. We staan open voor suggesties en initiatieven. The Pit hield helaas begin 2019 op te bestaan. Het bleek voor hen lastig om nieuwe vrijwilligers aan te trekken die de organisatie van de bar en de bandavonden konden overnemen. Een aantal 'Pit-jongeren' is nog steeds actief in de muziek of als vrijwilliger bij bijvoorbeeld Geinbeat. Toevallig waren ze hier een paar weken geleden om een muziekclip op te nemen in hun vertrouwde Pit-bar. Het was erg leuk ze weer over de vloer te hebben.

Vrijwilliger worden?

We hebben ongeveer 25 vrijwilligers en kunnen er nog veel meer gebruiken! We zoeken jonge 60'ers met een hart voor kunst en cultuur. Is podiumtechniek iets voor jou? Of verhuur? Aarzel niet om contact op te nemen, we maken graag kennis. Of als toeschouwer? In cultuurcentrum de Partner kun je uit in de buurt. Voor meer informatie kijk op www.departernieuwegein.nl. Kom ervan genieten!

Door Peer van Halderen

formule. Ik vond het leuk om mijn eigen acquisitie te doen. In mijn trainerstijd heb ik een aantal jaren een NLP-opleiding gedaan en dat werd mijn stap naar Nieuwegein.

Hartverwarmende ontvangst in Zuilenstein

In 2003 zijn we naar Nieuwegein verhuisd. Ik wilde graag 1-op-1 coaching gaan doen met een coachruimte aan huis. Het



BluesShack, een Nederlandse groep muzikanten met een groot hart voor authentieke bluesmuziek.

Advertentie(s)



Huis verkopen?

Start met onze gratis waardebeoordeling!



Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (Cityplaza)
3431 HH Nieuwegein

T (030) 607 60 60
info@moenmakelaars.nl
www.moenmakelaars.nl



Accuraat Plaagdierenbestrijding

John Zuurhout

Ruim 35 jaar ervaring in advies en bestrijding op maat

06 - 24 97 24 10 www.accuraatplaagdieren.nl

Boodschappen doen bij lokale boeren



Hier volgt weer een update over het boeren-en-buren-initiatief in Nieuwegein. We zijn druk bezig met de opbouwfase om lokale boeren en producenten te benaderen. Hiervoor krijgen we hulp vanuit het boeren-en-buren-initiatief maar ook uit de community. Wist je dat er in Nederland al meerdere afgiftepunten zijn? De provincie Utrecht is aan het pionieren en we zijn hard aan het werk om dit te realiseren.

Boeren zoeken

Potentiële boeren zoeken we voornamelijk door te googelen en veel rond te bellen. Meestal brengen we een bezoekje aan de boerderij om kennis te maken, te kijken wat ze doen, hoe ze het doen en of er een match is. Over het algemeen zijn de boeren enthousiast en staan ze achter het initiatief waarvoor we werken. Sommige boeren hebben ons zelf benaderd om producten aan te kunnen bieden aan de buurt. Boeren zijn over het algemeen druk, ze hebben een eigen schema voor hun producten en moeten ook veel zelf regelen. Dit kan voor



problemen zorgen op logistiek gebied en hierdoor loopt het proces meer vertraging op dan we dachten. Maar door het enthousiasme van zowel boeren als burens krijgen wij energie en blijven we doorwerken tot het afgiftepunt is gerealiseerd en jij je boodschappen bij de boer kunt doen in Nieuwegein.

Meer weten?

Ben je hierin geïnteresseerd en wil je op de hoogte blijven? Ga dan naar www.boerenenburen.nl en schrijf je in door een account aan te maken. Hier kun je al het nieuws rond jouw buurderij volgen. Hoe meer burens zich aanmelden, hoe sneller we open kunnen, dus vertel het vooral door aan familie en vrienden. Voor overige vragen of contact kun je ons bereiken via buurderijnieuwegein@gmail.com.

Door Merlin & Aileen

Zo kan het ook



De hortensia's aan de Manonsingel.

In het jaar 2021 bloeien de hortensia's mooier dan ooit. In de tuinen barst het van de roze en blauwe, maar je ziet ook witte hortensia's in allerlei variëteiten en afmetingen. Elke dag loop ik langs de Manonsingel in onze wijk en ik kan het niet laten om over de hortensiapracht daar te schrijven. De bewoners van de lage nummers plantten langs de waterkant een aantal roze hortensia's, die zijn nu tot volle bloei gekomen en zijn een ware lust voor het oog. Zo kan het dus ook. Eerder al werd het voetpad langs hun huizen opgeleukt met andere planten en vogelhuisjes op palen. Een klaarliggende waterslang kan worden gebruikt in droge perioden. Door de overvloedige regenbuien van de laatste tijd zal hier niet veel gebruik van gemaakt zijn, denk ik. Verderop, in de Kokkebogaard, zijn op de speelweide picknickmeubilair en fietsenklemmen neergezet, vast een welkome aanwinst. In vakantietijd en bij mooie weekends maakten picknickende ouders met kinderen al druk gebruik van het gras door er hun maaltijden op kleedjes uit te stallen. De fietsenklemmen ontlasten de bomen van hun 'parkeerplicht'. Zo kan het ook.

't Zijn de kleine dingen

Het zijn de kleine dingen die het doen, maar juist die maken het leefbaar en gezellig in een woonwijk.

Nu moet de Grote Hond nog wat meer bekendheid krijgen. De drempel van De Grote Hond is laag en honden zijn, mits aangelijnd, van harte welkom. Ook welkom zijn ideeën van wijkbewoners om onze buurtkamer nog gezelliger te maken. Dus, lieve lezers, loop er niet omheen, maar stap eens naar binnen. Drink een kopje thee of koffie, speel met wie dat wil een spelletje sjoelen of iets anders. Er is genoeg te doen, ook voor kinderen. Nogmaals: ideeën zijn welkom. Zo kan het ook, daar sluit ik mee af.

Door Cora de Bruijse



De nieuwe fietsenklemmen in de Kokkebogaard bij de speelweide.

Advertentie(s)

 **GARAGEBEDRIJF CHECK**

- Deskundig
- Betrouwbaar
- Betrokken
- Transparant

Overijsselhaven 47 3933 BH Nieuwegein T 030 288 13 73 Info@garagebedrijfcheck.nl

GoFysio
actieve therapie

FYSIOTHERAPIE

GESPECIALISEERDE
FYSIOTHERAPIE
IN DE REGIO

WWW.GOFYSIO.NL

ALTIJD
DE BESTE
BEHANDELING
VOOR U!



BEL OF
WHATSAPP NAAR
085 0656333

Schrijver, postbezorger en fietsfanaat

Hylco J. Tamminga schrijft al vanaf het tweede nummer zijn Hylcolumn in onze Wijkkrant. Dit keer is het een jubileum want het is de 30e, reden genoeg om de schrijver te interviewen en hem te vragen hoe hij het elke keer weer voor elkaar krijgt en wat hem drijft.



Eigen schrijfstijl

“Ik ben begonnen met schrijven toen ik nog kind was. Zo hield ik een dagboek bij toen ik met mijn ouders en twee broers op vakantie in Zweden was, ik was denk ik een jaar of 12. Aan het eind van elke dag schreef ik een verhaaltje over de gebeurtenissen in een schrift, met opvallende dingen en grappige voorvallen. Het schrijven zat er toen al in. Pas op veel latere leeftijd ben ik begonnen met columns schrijven, naar aanleiding van de columns van Martin Bril in de Volkskrant. Hij inspireerde me, net als Arnon Grunberg die voetnoten schreef in dezelfde krant, stukjes van maximaal 150 woorden waarin hij heel mooi zijn punt maakte. Ik vond het een uitdaging om ook zo iets te proberen. Daarom ben ik in 2004 een cursus columns schrijven gaan doen bij Artibus in Hoograven. De lessen werden gegeven door een heel enthousiaste docent die zelf ook schreef en hij gaf die cursus al jarenlang met veel succes. Elke

les lasen en bespraken we elkaars columns. De docent liet ons heel vrij en was gelukkig niet erg van de regeltjes, want je moet leren een eigen schrijfstijl te ontwikkelen.

Balans opmaken

Van 1999 tot 2009 werkte ik bij Burgerzaken gemeente Utrecht. Als medewerker gegevensverstrekkings en gegevensbeheer hield ik mij onder andere bezig met de afgifte van uittreksels, baliehuwelijken, aanvragen verblijfsvergunningen en verhuizingszaken. Na tien jaar vond ik niet genoeg uitdaging meer in mijn werk en omdat er geen uitzicht was op een andere functie ging ik op zoek naar iets anders. Ik kwam terecht in Bussum, opnieuw bij Burgerzaken maar in een andere functie: als medewerker bestuursvoorziening, dat was wat meer werken achter de schermen. Ik was daar ook verantwoordelijk voor updates van applicaties. Ik had daar eigenlijk niet genoeg kennis van en bovendien had ik

er weinig affiniteit mee, maar ik hoopte er nieuwe inspiratie uit te halen. Ik heb er een jaar lang goed verdiend maar mijn contract werd niet verlengd. Daarna heb ik een tijdje zonder werk gezeten maar dat vond ik niet erg. Het was een mooie tijd om de balans op te maken en er kwamen nieuwe dingen op mijn pad. Zo heb ik een poos als vrijwilliger gewerkt bij Boekhandel De Rooie Rat op de Oudegracht in Utrecht. Ik deed daar van alles: administratie, verkoopprijzen bepalen, klanten helpen, de winkel netjes houden, boeken inkopen, het was gevarieerd werk.

Genoeg beweging

Daarna kwam ik via uitzendbureau Randstad in mei 2012 bij PostNL terecht. Dat werk bleek goed bij mij te passen, ik ben namelijk graag buiten, al ging ik wel enorm in salaris achteruit. Ik had gelukkig een financiële buffer opgebouwd, want ik verdiende er maar een kwart van mijn salaris bij Burgerzaken. Nu kan ik er trouwens aardig van rondkomen. Ik begon met een contract van tien uur en dat is nu twintig uur per week. Ik loop per dag ongeveer vier uur, verdeeld over twee of drie looproutes. Dat is bij elkaar zo'n 60 km per week, dus ik krijg genoeg beweging. De post haal ik 's morgens op en die moet vóór vijf uur 's middags bij de mensen thuisbezorgd zijn. Ik loop met zo'n karretje, dat vind ik het handigst. Je kunt er niet alleen veel meer post in kwijt dan op je fiets, je boekt per saldo vaak tijdswinst. Ik heb ook een schoudertas die ik gebruik als er echt heel weinig post is, maar dat komt bijna nooit voor.

Ideale baan

Eigenlijk is dit de ideale baan voor een schrijver, het stimuleert me zelfs en ik krijg onderweg vaak ideeën. Ik heb daarom altijd pen en papier bij me om een inval op te schrijven: ervaringen tijdens het werk, dingen die ik lees of zie, alles kan voor inspiratie zorgen. Ik lees veel en volg diverse alternatieve media, daar kom ik andere invalshoeken tegen die ik vaak goed kan gebruiken. Ik hang mijn columns graag op aan een bepaald thema of onderwerp. Ken je deze? “Er lopen twee ambtenaren door de gang, vraagt de een aan de ander: kun jij ook niet slapen?” Dat grapje was de

kapstok voor mijn column over het werk bij Burgerzaken. Toen ik merkte dat het aansloeg bij mijn collega's ben ik er meer gaan maken.

In bed schrijven

Ik heb geen vast ritueel bij het schrijven. Ik ben soms dagen bezig met vorm en inhoud en ik werk dan toe naar de clou, want als ik die eenmaal heb, wordt het makkelijker. Ik kom tussentijds soms tot nieuwe inzichten of een andere opzet en ben altijd op zoek naar bruggetjes. Maar op een gegeven moment moet ik er natuurlijk een punt achter zetten. Ik heb veel plezier in het schrijven, het helpt me ook mijn gedachten te ordenen. Soms schrijf ik zelfs in bed want dan kom ik tot rust en kan

ik geweldig goedlopende zinnen bedenken. Ik heb trouwens nooit de illusie gehad te kunnen leven van de verkoop van mijn boeken, quitte spelen is al heel wat. Ik ben totaal niet commercieel ingesteld en in promotie ben ik heel slecht. Ik doe niets wat tegen mijn natuur ingaat, mezelf aanprijzen vind ik moeilijk. Behalve enthousiast schrijver ben ik trouwens ook een fietsfanaat, ik hou vooral van fietsen in de bergen. Veel vakanties vonden plaats in Italië en Frankrijk. In de Pyreneeën fietste ik ooit 1300 km in twee weken. Ik heb zo'n vijftien fietsvakanties gedaan sinds 1991. De laatste was in 2018 in Frankrijk, in het Alpengebied.”

Door Joke Kanis

Bibliografie

In maart 2008 kwam Hylco's eerste boek uit, getiteld **Olijf (te lezen als O lijf)**, een columnbundel die in 33 stukjes een breed scala aan onderwerpen behandelt.

In mei 2011 zag zijn tweede boek het levenslicht, getiteld **Helemaal Leuk of Extrem Crisis? De schrijver verhaalt openhartig over de vrouwen uit zijn leven: deels fictie en deels autobiografisch.**

Het vervolg **38 (gepubliceerd in mei 2012)** is een verhalenbundel over een honderd dagen durende relatie, bespiegeld vanuit hem en haar. Deze unieke co-productie (volledig autobiografisch) gaf een bijzondere draai aan de vrouwsymfonie uit zijn vorige boek, in de positieve zin des woords.

In augustus 2013 verscheen **Voor Fiets en Vaderland**, zijn tweede columnbundel. Tezamen met het in mei 2014 uitgekomen **183 tinten oranje** vormt het een tweeluik waarin alle kalenderdagen van het jaar van een 'hylcolumn' zijn voorzien.

In 2020 verscheen **Vice Versa in Optima Forma**. Een soort jaarboek dat in hoofdzaak 'hylcolumns' uit eerdergenoemd werk bevat, aangevuld met tegeltjeswijsheden en kakelvers materiaal, veelal doorspekt met frisse (eigen)wijsheid.

Voor meer informatie over Hylco en het bestellen van zijn boeken kijk op hylco.nl.

Advertentie(s)



Sporten onder begeleiding

Athletic Health laat mensen beter presteren

WWW.ATHLETICHEALTH.NL



David van de Waal
onafhankelijk uitvaartverzorgers

Je hebt oog voor detail en de grote lijnen.

“ontvangen reactie”

Dag en nacht telefonisch bereikbaar, ook in het weekend
030 - 320 1233 - uitvaartzorg@vandavid.nl

Verkeersoverlast op de Sweelincklaan

Roelien Zantvoort en André van den Berg wonen allebei op het Rigolettoplantsoen. Ze hebben in hun directe woonomgeving 70 huis-aan-huisbrieven verspreid waarin ze steun vragen om actie te ondernemen naar de gemeente vanwege de verkeersoverlast op de Sweelincklaan. Ik praat met hen in de achtertuin van Roelien en ik kan af en toe niet verstaan wat er gezegd wordt, zoveel verkeerslawaaai is er.

Alternatieve sluiproute

“Sinds er extra verkeerslichten op de Symfonielaan zijn geplaatst bij de toegangsweg naar Blokhoeve, rijden er veel meer auto's over de Sweelincklaan. Ze gebruiken het als alternatief om de verkeerslichten te vermijden. Het werd erger met de tijdelijke afsluiting van de Symfonielaan wegens werkzaamheden. Veel automobilisten zijn daarna gebruik blijven maken van de route over de Sweelincklaan. Het begint al om zeven uur 's morgens wanneer zwaar vrachtverkeer en tractoren hier voorbij denderen. Ze houden zich trouwens niet aan de verkeersregels want ze rijden ook op tijdstippen dat het niet mag. Gemiddeld elk kwartier stopt er een bus die staat te ronken en voor trillingen zorgt in naastgelegen huizen,” aldus Roelien. “We beseffen dat we geen invloed hebben op de lijndiensten van de bus maar wel op de halte. Het is niet alleen de bus die stank en trillingen veroorzaakt, maar ook de auto's die achter een bus moeten wachten.”

Voor de wijk-door de wijk

André vult aan: “Het verkeer veroorzaakt niet alleen lawaai maar zorgt ook voor stank en fijnstof. In het bijzonder bij de bult (verkeersdrempel aan één kant van de weg), waar vooral in de vroege ochtend aanhangwagens veel lawaai maken die er met volle snelheid overheen rijden. De Sweelincklaan is een 30-km weg en ondanks die bult wordt er veel te hard gereden.” Roelien en André willen hun zorgen over de verkeerssituatie en de overlast onder de aandacht brengen bij de gemeente. Daarom vragen ze buurtbewoners die zich hierin kunnen vinden om ondersteuning door het opgeven van hun naam en e-mailadres naar voordewijk.doordewijk@gmail.com. Naar aanleiding van de reacties is het plan om in buurtkamer De Grote Hond een bijeenkomst te houden om met geïnteresseerde buurtbewoners te bespreken hoe ze de gemeente het best kunnen benaderen. Roelien spreekt binnenkort ook met wijkcoördinator Shida Versteeg, wellicht kan zij hen op het juiste spoor zetten.

Door Peer van Halderen



Breng je grofvuil zelf gratis weg

Zit je midden in een verbouwing of richt je je huis opnieuw in? Als je van plan bent grofvuil te laten ophalen in Nieuwegein, betaal je €10,- per afspraak. Daar gelden ook nog wat regels voor: de hoeveelheid grofvuil mag niet te groot zijn, matrassen en bruin- en witgoed moet je apart opgeven, en grond, puin en chemisch afval mag je niet aanbieden. Breng je het zelf naar het Recyclingstation aan Utrechthaven 3, dan is het gratis. Je kunt ook gratis een aanhanger lenen om je afval in weg te brengen. Die moet je wel

vooraf reserveren. Dit mag je afleveren: asbest, autobanden, bielzen en tuinhout, bouw- en slooafval, dakbedekking, elektrische apparaten, frituurvet en bakolie, gips, grof huishoudelijk afval, hard kunststof, hout, klein chemisch afval, matrassen, metalen, papier en karton, piepschuim, puin, restafval, textiel, tuinafval, glazen flessen en potten, vlak glas, zand en grond.

Door Joke Kanis



Voor meldingen over de buitenruimte

BuitenBeter-app

Is er op straat of in het groen iets kapot of vuil? Meld het bij de gemeente. Met de BuitenBeter-app is het zo gepiept, je doet dat in vier simpele stappen.

Wat kun je melden?

- Problemen met bestrating/plantsoenen.
- Vervuiling, zwerfvuil en wateroverlast.
- Fietswrakken, kapot straatmeubilair (zoals bankjes en speeltoestellen) en graffiti.
- Een probleem met de straatverlichting.

Hoe werkt de app?

Stap 1: Maak een foto, de app vraagt of je deze foto wilt gebruiken. Maak een nieuwe foto als de eerste niet goed is. Stap 2: Via automatische GPS-bepaling krijg je nu een kaartje te zien van de omgeving. Verplaats zo nodig de pin op je scherm. Controleer of de straatnaam klopt of pas hem aan. Stap 3: Uit een lijstje met meldingen/problemen kun je nu een keuze maken. Bij 'omschrijving' kun je nog meer informatie kwijt over het probleem. Stap 4: Klik op 'stuur' (rechts bovenaan).

Je kunt ook eerst een proefmelding doen om te testen hoe de app werkt, daarbij merkte ik dat je (eenmalig) je NAW-gegevens moet invullen.

Meer informatie

Download de gratis BuitenBeter app op je smartphone. Bekijk de website www.buitenbeter.nl voor meer informatie over deze handige app. Heb je geen smartphone en wil je toch iets melden? Ga dan naar de pagina 'meldingen over de buitenruimte' op de website van de gemeente Nieuwegein: <https://www.nieuwegein.nl/35/melden>.

Door Joke Kanis



BUITEN BETER



Foto



Locatie



Probleem

Advertentie(s)



Groei de geldzorgen je boven het hoofd?
Stapelen de schulden en boetes zich op?
Staan er regelmatig incassobureaus en deurwaarders bij je op de stoep?

Herken jij het gevoel van stress
bij financiële problemen?
Laat ons je helpen!

Mepperschans 5
Nieuwegein

030 600 62 99
bewindvoering@dkvnieuwegein.nl

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak!



Ad van Doorn

GLAS

advandoornglas@gmail.com
06 - 226 758 01

Iedere week een 'Luie wijvensteek'

Dertien aandacht-schenkers en Gluren bij De Groote Hond



Als het meezit, en dat zit het bij De Groote Hond haast altijd, kunnen we drie dagen in de week aandacht en koffie schenken. We zijn namelijk op dinsdag, woensdag en donderdag open, Balth de Winter puzzelt aan een rooster voor de vrijwilligers. Er zijn nu 13 aandacht-schenkers, zoals we ze bij De Groote Hond graag noemen. De bedoeling is dat iedereen wisselend met anderen werkt. Zo blijft een bezoekje aan de buurtkamer steeds een verrassing: "Wie zal ik vandaag ontmoeten?"

Laurens & John op het Podium v/d Hond

Afgelopen 5 september was een speciale editie van Gluren bij de Buren. Dit keer vanwege corona alleen buiten. De Groote Hond heeft van deze gelegenheid een spektakel gemaakt: Het Podium van De Hond is officieel in gebruik genomen. Het optreden van Laurens & John was interactief. Veel mensen hebben daardoor enthousiast mee kunnen trommelen met de opzwevende djembé-ritmes van het duo. Laurens heeft trouwens meegeholpen bij de bouw van Het Podium van de Hond. Geweldig dus dat juist hij de openingsact verzorgde.

Nog meer roosterzaken

De Volksuniversiteit gaat een tekencursus geven, maar dat wist je misschien al. Als je daar meer over wilt weten of mee

wil doen: kijk op de site van de Volksuniversiteit. Nieuw is dat 15 'thuisbrouwers' eens per vier weken op donderdagavond elkaars bier gaan proeven in DGH. Bij het verschijnen van deze Wijkkrant zijn ze al aardig wat glazen verder want de eerste bijeenkomst was 26 augustus.

Met de winter in het verschiet

Er is op dinsdagmiddag een handwerkclub gestart... ze zullen dat zelf wel opzetten noemen. De handwerk-middagen zijn niet te strak geregeld, dat schijnt zo te moeten, er wordt ook geen les gegeven. Je kunt vrij binnen wandelen en aanschouwen. Neem wel je eigen handwerk en spullen mee. Ik denk dat Willy, de bedenker, het zo zou kunnen zeggen: "Samen handwerken is erg gezellig. Terwijl je lekker werkt aan je brei- of haakwerk, meestal onder het genot van een kopje koffie of thee, maak je een leuk praatje. Heb je een moeilijk patroon of een of ander breiprobleem dan kun je aan mij of de andere Groote Hond bezoekers om hulp vragen."

Enne je weet: met jou wordt De Groote Hond nog leuker. Kom langs in De Groote Hond of stuur nu je mailtje aan info@degrootehond.nl

Door Onno van Geuns

Kokkebogaard: achtertuin van De Componist



(bron: jouwplekinzuilenstein.nl)

Zuilenstein heeft een prachtig stadspark: Kokkebogaard. Mèt het Sportplein Zuilenstein, waar jong en oud dagelijks te vinden zijn, een speeltuin en een dierenweide. Dit stadspark is de achtertuin van De Componist, het gezondheidshuis in Zuilenstein dat wordt gebouwd.

Verschillende projectgroepen zijn bezig met de inrichting van zowel Park Kokkebogaard als de inrichting van de benedenverdieping van De Componist en de activiteiten die er kunnen plaatsvinden. Het uitgangspunt is: zorgen dat het park, net als het gezondheidshuis, een fijne

plek wordt waar de inwoners van Nieuwegein graag komen. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht aan een moestuin en een kruidentuin. Meer informatie vind je op www.jouwplekinzuilenstein.nl.

Door Joke Kanis

Gluren bij de Buren



Een vrolijke impressie van 'Gluren bij de Buren'.

Advertentie(s)



ONTVANG NU GRATIS HEERLIJKE CHICKEN WINGS

Rond af met actiecode **GEINWINGS** en ontvang chicken wings*. Bestel via spareribexpress.nl, onze app of telefonisch via 030 307 2242.

'Voor passend advies over wijn, whisky, en sterke drank'



Wijnhandel en Slijterij Grapes & Bottles
Nedereind 10 | 3431 ER Nieuwegein | 085-489 21 20

Van de Wijkagenten



Problemen met je burens



Het spreekwoord 'Een goede buur is beter dan een verre vriend' speelt regelmatig in de wijk, maar dan niet omdat burens met elkaar op goede voet staan. Ruzie met je burens kan je woongenot ongelofelijk beïnvloeden.

Wij merken dat goed contact met de burens niet altijd vanzelfsprekend is. Veel mensen zijn vaak thuis omdat ze thuiswerken en wij zien dat daardoor spanningen tussen burens soms hoog kunnen oplopen. Een kleinigheid (een kind dat vaak huult of een blaffende hond) of een probleem (een nieuw te plaatsen schutting) kan zomaar uitgroeien tot een ruzie die het woonplezier tussen burens bederft. Als burens niet meer met elkaar maar vooral over elkaar praten, is een oplossing vaak ver te zoeken. Uiteindelijk komen ze dan bij de politie terecht en die verwijst in eerste instantie door naar Buurtbemiddeling.

Stoom uit je oren

Bij Buurtbemiddeling werken professionals die kijken hoe zij de burens weer om de tafel kunnen krijgen. Vaak is de oplossing die je als burens samen bedenkt de beste en goede afspraken zijn bovendien 'eeuwigdurend'

zolang je als burens naast elkaar woont. Wij wijkagenten komen in principe alleen nog helpen als Buurtbemiddeling niet verder komt met beide partijen, en dan hebben we het niet over huis-, tuin- en keukenruzies. Om ervoor te zorgen dat het niet zo ver komt met jou en je burens, vind je op de website <https://www.problemenmetjeburen.nl/> allerlei tips. Zoals: ga niet in gesprek op het moment dat de spreekwoordelijke stoom uit je oren komt. Pak een ander moment en neem de tijd om het gesprek in alle rust aan te gaan, eventueel met een kop koffie of thee. Maak elkaar geen verwijten en denk van tevoren zelf alvast na over mogelijke oplossingen. Geef je burens de tijd om erover na te denken. Want: een goede buur is beter dan een verre vriend!

Door wijkagenten Marleen van Velzen en Gert van Jaarsveld

De Groote Hond heeft de tijd

Aandacht schenken of tanken

De Groote Hond is al een begrip in de buurt. De meeste wijkbewoners hebben er inmiddels wel van gehoord en velen hebben er een kopje koffie gedronken. Ben je nog niet geweest: ga snel eens langs. Hoewel 'langsgaan'... het is geen tankstation waar je zoef-zoef aankomt en snel weer vertrekt. De Groote Hond is een onthaast-plek voor iedereen uit de buurt: je treft er je burens. Je kunt er je verhaal kwijt, je vragen stellen, je geeft er aandacht en je kunt het krijgen. Voor je het weet zit je er een uur.

Geheim

Buurtbewoners die De Groote Hond per ongeluk ontdekken en naar binnen stappen, zijn stuk voor stuk verrast: "Dit hadden we niet verwacht!". De vrolijke kleuren aan de binnenkant, het licht, de ruimte, het is een aanwinst voor de buurt.

Hè-hè, ff-niks doen

Alle mensen willen gezien en gehoord worden. Er zijn dus ook kijkers en luisteraars nodig. Mensen die aandacht hebben voor de ander. Vind die maar eens tegenwoordig. Wij, van De Groote Hond, beloven steeds dat we die aandacht hebben én schenken. Hoe doen we dat dan? Hier komt de tip: je hoeft bijna niks te doen, alleen iets te laten. Als aandacht-schenker in De Groote Hond vertel je even



niet waar jij aan denkt, zeg je even niet wat jij vindt. Je hoeft alleen maar te luisteren. Laat de ander vertellen wat-ie wil vertellen. En daarin schuilt de magie...

Zit niet te wachten op aandacht

Aandacht schenken is geen spelletje spelen. Er zijn geen regels van om-en-om of wie-krijgt-het-meeste-aandacht. Ga niet zitten wachten op je beurt. Geef de ander de tijd

die-ie nodig heeft, zonder verwachtingen. Straks, als vanzelf, is het andersom en wordt er weer naar jou geluisterd. Je mag er zijn, alleen al omdat je er bent.

Nog leuker met jou

Aandacht schenken, aandacht krijgen en weer teruggeven, dat is De Groote Hond ten voeten uit. Soms alleen door een babbeltje bij de thee. Of meer actief door met je buurtgenoten iets gezamenlijks te doen, uit te rusten na het sporten op het sportplein of het zaaltje te huren voor een activiteit. Dat kan allemaal en daarvoor is de buurtkamer bedoeld.

Word vrijwilliger

Sluit je aan bij een team enthousiaste wijkbewoners. Je levert een fantastische bijdrage aan de leefbaarheid van je eigen buurt en je leert veel nieuwe mensen kennen. Er ligt voor jou ook een leuke en nuttige taak te wachten, klein of groot... je bedenkt zelf iets of we doen dat samen. Denk aan de rol van gastheer/-vrouw of in het onderhoud van het gebouw, het terras en de tuin, de keukenploeg, het activiteiten-team, een groep die zich met de PR bezighoudt. Weet: met jou wordt De Groote Hond nog leuker. Kom langs in De Groote Hond of stuur nu je mailtje aan info@degrootehond.nl.

Door Onno van Geuns



Advertentie(s)

**N-Geinse
MARKTEN**

**Veel vers,
veel voordeel
en altijd gezellig**

Kijk voor meer informatie op
marktennieuwegein.nl



Dinsdag van 8.00 tot 16.00 uur
MARKT MUNTPLEIN

Donderdag van 10.00 tot 17.00 uur
MARKT VREESWIJK

Zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur
MARKT CITY PLAZA