

INGEBRACHTE IDEEEN MBT MEEST SOCIALE BUURT

Voorstel Frans Horst.

Een mogelijke aanzet voor een discussie over de 'Sociale Buurt', als uitdaging voor het Wijknetwerk Batau Zuid.

De huidige maatschappij wordt gekenmerkt door individualisme. Extra aandacht aan de zogenaamde sociale cement in de wijk is een must, daar waar ingeval van langdurige ziekte/hulpbehoefte, eenzaamheid, verwardheid of uitsluiting mensen buiten de boot vallen. Gemeenschapszin, het onderhouden van sociale bindingen is voor achtergestelde groepen of mensen die in behoeftiger omstandigheden verzeild raken een moeilijke opgave.

De 1^E vraag die gesteld kan worden betreft: wat verstaan wij als Wijknetwerk Batau Zuid onder de 'sociale samenhang in de buurt'?

Men heeft het vaak over de 'inclusieve samenleving', iets wat begint bij jezelf.

Als buurtbewoner vertaal ik het simpel als; oog hebben voor de mensen in jouw directe leefomgeving, opdat iedereen mee kan doen.

Binnen een klein wijkje of beter nog buurt (bijv. dezelfde typen woningen), zou het ideaal zijn als er bewoners zijn die een oogje in het zeil houden, enerzijds als contactpersoon, anderzijds door actief op te treden als er sprake is van eenzaamheid, verwaarlozing e.d. (tuin, beslagen ramen, gordijnen altijd dicht..?). Die contactpersonen als een soort van steunpunt in de buurt, kunnen met elkaar verbonden worden door een sociaal netwerk wat gekoppeld is aan het Wijknetwerk vallend onder het agendapunt Sociale Leefomgeving. Met de bedoeling meer actief te opereren en te bezien waar de helpende hand, soms misschien alleen aandacht gegeven kan worden. De sociale ogen van de wijk die – als voorbeeld- bijv. ingeval van verwaarlozing de afd. Geynwijs van de gemeente attenderen op ...